

# VLODROP – STATION

## VOLKSLIED

Dat elk zij liefste liedje dicht,  
Van liefje, dorp of stad;  
Wat hem 't naast aan 't harte ligt,  
Het meeste schoons bevat.  
Ik zing mijn lied van 't heerlijk oord,  
Dat mijne neiging won;  
Dat mij al lang zeer heeft bekoord:  
Van Vlodrop-Station.

Houdt gij van woud, op berg, in dal,  
Van beek, van bloemengeur?  
Dat alles is hier overal,  
Zelfs vlak reeds bij de deur.  
Moest elders gij soms verre gaan,  
Eer 't moois voor U begon,  
Dit al treft gij vlak bij U aan  
Te Vlodrop-Station.

Zoekt gij naar prachtig vergezicht  
Van uren wijd en zijd?  
Waarheen gij ook uw blikken richt,  
Ligt het hier uitgespreid.  
Gij vindt in heel de wereld niet  
Zoo schoon een horizon,  
Als U het Maas- en Roerdal biedt  
Te Vlodrop-Station.

Een schilder, teek' naar en zoo voort,  
Die stof zoekt voor zijn kunst,  
En eens bezoekt dit prachtig oord,  
Geeft het terstond zijn gunst.  
Een hunner, in vervoering, riep,  
Toen hij zijn werk begon:  
"Wat God terstond na Eden schiep,  
"Was Vlodrop-Station."

Wie onder kwaad of krankheid zucht,  
Waar men het ergst van vreest,  
Vindt hier een zeer gezonde lucht,  
Die stellig hem geneest.  
In tal van streken in het rond  
Zelfs bij de rijkste bron  
Vindt men geen oord, zoo frisch, gezond,  
Als Vlodrop-Station.

J. M. JANSSEN

Het Volk biedt hier een voorbeeld aan  
Voor land, stad, dorp en huis:  
Men ziet als vrienden samengaan  
Bataaf en Belg en Pruis.  
Die allen leven rustig saam  
Als frère et compagnon.  
Dien toestand, lief en aangenaam,  
Geeft Vlodrop-Station.

Hier heerscht steeds gulle vreugd en vree;  
Al is verschil in spraak,  
Elk praat op zijne wijze mee  
Bij arbeid en vermaak.  
Al doet zich ook verwarring voor  
Als eens te Babylon,  
De eendracht lijdt daar geenszins door  
Te Vlodrop-Station.

Met ernst, doch ook met gulle vreugd,  
Vervult men trouw zijn plicht;  
Betracht voor God en mensch de deugd,  
Al is de taak niet licht.  
Wie in de week verricht zijn werk,  
Zoo trouw en goed het kon,  
Ziet Zondags trouw men in de kerk  
Te Vlodrop-Station.

Snakt gij naar een glas heerlijk bier,  
Dat U maakt frisch en sterk?  
Gij vindt dit schuimend nat steeds hier,  
Na zware reis of werk.  
Elkeen vertelt het menigmaal,  
Die 't eenmaal proeven kon:  
*"Geen bier langs heel den Grand Centraal  
"Als Vlodrop-Station."*

Wie dit klein liedje ziet of hoort  
Zij hartelijk gegroet!  
Hij kome naar dit heerlijk oord;  
Want hier is 't waarlijk goed.  
Men vindt bepaald geen liever oord,  
Zoo verre schijnt de zon –  
Geloof den zanger op zijn woord –  
Dan Vlodrop-Station.

Typ. C. N. Teulings, 's Bosch.